

Fjordager Cyklings tur til Bornholm 2018



Afgang fra Fjordagerhallen

Gruppen består af: Solveig, Susanne, John A, Hans, Poul, Holger, Karsten, Peder, René, Ole Steen, John D, Jens, Rollo, FredeK og Jan J.

I år gik Fjordager Cyklings 4 dages tur til Bornholm, hvor vi skulle deltage i Born Fondo, et cykelløb på 120 km med 1700 h.m.

Vi var 16 deltagere fordelt i 4 biler med fælles afgang fra Fjordagerhallen fredag d.25.maj kl.7.30. Der blev aftalt et fælles stop på den første rasteplads efter Øresundsbroen, hvor vi drak kaffe og nød Steens hjemmebagte kage!

Derefter kørte vi til Ystad og sejlede over til Rønne. Midt på eftermiddagen nåede vi til Gudhjem Feriepark, hvor vi blev indkvarteret i lejligheder med plads til 4 personer.

Vi kom hurtigt i cykeltøjet og fik en fin tur i det flotte solskinsvejr.

Om aftenen spiste vi på fiskerestaurant, hvor der bl.a. var "Sol over Gudhjem" på menuen.

Lørdag morgen havde Steen, Hans og Frede, som jeg delte lejlighed med, sørget for morgenmad til "stueformanden", og så gik dagen ellers med cykling - igen i flot solskin. Vi spiste aftensmad på en italiensk restaurant – rigtig lækkert – vi sluttede af med en is nede i byen.

Søndag skulle vi køre Born Fondo . Vi stod op til tåge, regn og blæst – det var ingen fornøjelse at cykle turen, så en del valgte at korte løbet af ! Om aftenen fik vi en fin buffet med rødvin.

Efter en dejlig morgenmad mandag gik turen hjem til Fyn i sol og blå himmel – vi sluttede af, hvor vi startede ved Fjordagerhallen – tak for en rigtig fin og veltilrettelagt tur.

Bedste hilsner Holger.



Venter på færgen

John Dyrvig, Ole Lillesøe, Renè Starostka og Peder Pedersen boede sammen i lejlighed 60, som skulle være med havudsigt, men på terrassen havde et træ snuppet havudsigten. Ole var stueformand, det var han god til. Morgenbordet var dækket, når vi andre stod op. Fredag på ankomstdagen blev vi enige om at cykle en tur på 30 km, meen når der ikke er lavet en fast rute, er det svært at spå om længden, så det endte med 41 km. Om aftenen spiste vi fiskebuffet. Det smagte godt, og der var ikke nogen, der gik sulten i seng. Lørdag var der lavet en rute på 99 km. Vi var alle klar til afgang i god tid. Ole's cykel stod i solen, og så sagde de bang 15 min før afgang, men han skiftede hurtig slange og var klar til tiden. Steen og Poul havde også meldt sig på turen. Vi havde ikke cyklet så længe, så lå der et rådyr i vejsiden. Det fik nu lov at ligge, vi skulle jo ud og spise om aftenen. Det var blevet aftalt, at det skulle være en stille og rolig tur, men John har det svært med at cykle langsomt, så vi strøg af sted. Vi kom til Rønne, hvor vi fandt et sted som serverede pasta med kylling. Det smagte dejligt, men det var kun ungarlene, der kunne spise op. Videre på ruten hvor vi var på noget 18% stigning, ja og vi var også en tur forbi Helligpeder havn, hvor Peder fik en kantskæring, og så sagde det bang. Poul, som kørte lige bag ved, havde nær gjort i bukserne. Vi var igen ude og spise om aftenen. Denne gang var der mulighed for pasta. Maden kunne godt være bedre, men vi gik ikke sultne i seng. På løbsdagen var der østenvind og havgus. Der var så meget havgus, at vi ikke kunne cykle med briller, og det med at nyde udsigten på turen var ikke muligt, solen kom først frem ved 16 tiden. Om aftenen var vi igen ude og spise buffet, det var nok den bedste mad vi fik på turen. Mandag var det så tid til at pakke cyklerne i bilen og komme hjem. At finde til Rønne var ikke noget problem, og vi var der i god tid til færgen. Renè har fået en ny bil med indbygget gps. Om den har været for billig, ved jeg ikke, men den var vist sponsoreret af færgeselskaberne, for vi kørte længe inden vi fandt ud af, at den førte os mod færgen i Helsingborg, så vi måtte vende rundt, og så fik vi set det meste af Sydsverige. Jeg takker mine værelseskammerater for en dejlig tur, og Ole du kan godt blive stueformand en anden gang.

Mvh Peder



Ols Kirke i Olsker



Klipper ved Gudhjem

Turen startede jo allerede torsdag aften, hvor vi læssede cykler i Steens helt nye varevogn, udlånt af Peugeot i Odense, fantastisk gestus .

Fredag morgen mødtes vi så, tidligt. 4 biler blev læste med folk og tasker .

Jeg skulle køre med Karsten og Susanne samt Poul .

To broer blev passeret, et lille ophold på en rastepads i Sverige, hvor Steen havde bagt en kage, en kanon god kage. Vi ankom til Ystad i god tid. Sejlturen tog 1 time og 20 min. En lille halv time, var køretiden på Bornholm. Vi ankom til Gudhjem Feriepark kl ca 15. Vi fik her udleveret vores lejlighed – et lille rækkehus .

Det var et ok hus, der var alt hvad vi skulle bruge. Ingen luksus, men ganske ok.

Efter at være kommet på plads, i meget små soverum , skulle vi så på cyklen.

Der blev kørt forskellige ruter, jeg kørte med på ruten som skulle køres søndag, kun en omgang, så man lige anede hvad det gik ud på. 33 km og en stigning på godt 400 hm, nu var vi så lige blevet advaret.

Om aftenen var vi på røgeri restaurant, god mad og en enkelt, stor fadbamse, meget stor.

Lørdag mødtes vi alle kl 09,30. Her delte vi os i flere grupper på 55 km - 100 km.

Jeg valgte 55 km, skulle ikke ødelægge mig til søndagens lange, hårde tur .

En hyggelig tur op mod Hammershus, hvor vi ikke kunne komme tæt nok på enkeltstarten, på grund af sikkerheden for rytterne. Turen gik ned mod Vang og tværs ind over Bornholm. Vel hjemme i Gudhjem, samledes vi ude på plænen til en stille øl og lidt snak. Om aftenen var vi på en pizza- og pasta restaurant, hvor jeg fik pizza, som var godt krydret .

Søndag ret tidligt, stod vi op. Ikke for godt vejr, mega diset , øv .

Der var lidt stille i lejligheden, man var godt klar over, at det ikke var en sædvanlig søndagstur, vi skulle på . Kl 08.00 kørte vi mod start, mega spændte. Vi skulle starte kl 08.35. Starten gik, nu var vi i gang.

Lidt blæsende, meget diset. Jeg fandt hurtigt en gruppe som passede mig. Efter første omgang kunne jeg se, at det var for hurtigt, jeg slap gruppen, for herefter at finde min egen rytme. Det blev hårdt, lige så hårdt som jeg havde tænkt. På 3. omgang gjorde det enormt ondt i min højre iskiasnerve i baglåret.

Tænkte at det måske var sidste omgang. Jeg vidste at jeg havde Poul ca 50-100 m foran mig .

Da jeg nærmer mig målet på 3. omgang, kan jeg se, at der står en flok fra Fjordager og hepper. Jeg tænkte hurtigt, nej fandme, de skal ikke se mig udgå. Poul var jo lige foran, han var kørt ud på 4.

omgang. Der var jo kun to voldsomme bakker og en høj bakke, jeg kører sgu . Det var en hård omgang, pyha. Ca 5 km før mål kom en ung kvinde op på siden af mig, og spurgte om vi skulle tage bakken i Gudhjem sammen. Jeg er meget træt og har ikke lyst til at tale, hun svarede, at det gjorde ikke noget, hun kunne godt snakke . Det gjorde hun også, jeg tænkte, om hun også talte sådan kl 08.00 om morgenen .

Vi kom i mål, vi gav hinanden en krammer, det var nu hyggeligt .

825 stillede op, 300 udgik. Bag efter havde det da været en kanon tur, men jeg var træt .

Om aftenen var vi på en buffet restaurant. Her var alt det mad man kunne ønske sig. Rene fik lavet en aftale om fri bar til kl 20.30, tror nok han bildte dem ind, han havde fødselsdag / sølvbryllup eller sådan noget, det er han god til .

Mandag skulle vi hjem, læsset og på vej, efter 4 fantastiske dage. God sejltur, nu i Ystad. Lang kø ud mod hovedvejen. Her gik det så lidt galt for René og kammerater, han kørte forkert . Vi lavede et lille ophold ved Karlslunde og ventede på René, der måtte et stykke op i Sverige, for at vende. Kørte derefter videre hjem til Fjordagerhallen. Her ventede familien for at hente os og udstyr.

Tak Rene og John for en fantastisk tur, det gjorde I godt. Tak til alle som var med, sikken et kammeratskab vi har.

John Albrektsen



Starten er gået ned ad serpenteringene til Gudhjem havn



En øl eller vand og en pølse efter løbet gør godt.